



*De Kinderboekenweek 2020 had als thema: En toen? waarbij we terug gaan in de tijd. De leerlingen van groep 8a en 8b maakten een wandeling in Annen, met een historisch tintje.*

De historische geschiedenis van Annen.

We hebben een wandeling gemaakt door Annen van ongeveer 6 kilometer.

We gingen langs heel veel belangrijke bezienswaardigheden van de geschiedenis van Annen. We hebben een wedstrijd gedaan want we kregen een papier met kleuren en die kleuren moesten we zoeken uit de natuur en we mochten niks plukken. We gingen langs hunebedden en grafheuvels in Annen.

Er waren vier molens afgebrand en een was afgebroken in het verleden.

We leerde wat een vierkante steen met een cirkel was het was een molensteen en die ligt bij iemand in de oprit.

We gingen langs een hutje wat vroeger een kerk was.

We zagen een steen die met wat fantasie leek op een mammoet bij de brink.

We gingen op een karrenspoor lopen waar karren langs reden.

We kwamen erachter dat de aldro vroeger een café was waar een kunstenaar is opgegroeid.

We zagen een stuk land waar restanten waren van de ijstijd.

Het bestaan van de anner oele zeiden mensen dat de mensen die er woonden of uilskuikens waren of wijze uilen.



Geschreven door Anouk en Bente

